

Finlands svenska biblioteksforening r.f. (FSBF)

Verksamhetsberättelse för år 2016

Föreningen inledde året med ett styrelsemöte den 15 januari under ledning av en ny ordförande och 3 nya styrelsemedlemmar. Mötet var tänkt som en kick-off där verksamheten granskas med nya och äldre ögon. Diskussionerna visade att det fanns ett behov av att djupare gå in på föreningens visioner, mål och syften. Under mötet diskuterades också föreningens administration och om eventuella möjligheter att lätta upp det som av många ansågs vara för byråkratiskt och tungrott. Det visade sig år 2015 då valberedningen skulle värva nya medlemmar att det var ett svårt arbete. FSBF är knappast den enda föreningen i Finland som lider av problem med värvning av aktiva medlemmar. Därför bestämde styrelsen att försöka göra något åt detta bl.a. genom att starta en intern diskussion kring föreningens mål och syfte. För att leda det arbete kontaktades senare under året Sebastian Gripenberg som arbetar som verksamhetsombud vid Svenska folkskolans vänner. Styrelsen höll ett första strategimöte med honom den 23.11 och det arbete fortsätter under år 2017. På höstmötet 23.9 lade styrelsen fram sin verksamhetsplan i vilken de ambitioner som diskuterats under året kommer fram.

Finlands svenska biblioteksdagar

Styrelsen beslöt på mötet den 15.1 att årskonferensen byter namn till Finlands svenska biblioteksdagar. I år ordnades dagarna i Ekenäs, Raseborg den 22-23.9. Temat för konferensen var Yrkesroller på bibliotek. Konferensen hade i år 3 nordiska föreläsare: Inge Tang, värds-kapskoordinator från Danmark och Britt Löfdahl, utvecklingsledare från Regionbiblioteket i Stockholm och Monica Baruch, bibliotekarie från Stockholms stadsbibliotek. Övriga föreläsare var Sunniva Drake, Esbo stadsbibliotek, Lena Sågfors, Vasa stadsbibliotek, Gunnar Högnäs, Åbo stadsbibliotek, Susanne Ahlroth, Regionförvaltningsverket, Eva Costiander-Huldén, Åbo Akademis bibliotek och Nancy Pettersson, Centret för livslångt lärande. Middagen gästades av författare Monika Fagerholm och sagoberättare Maria Serrano. I konferensen deltog 60 personer.

Intressebevakning

Föreningens intressebevakning sköts genom utlåtanden, representanter i olika arbetsgrupper och organ samt kontakter till organ, myndigheter och organisationer.

Föreningen gav ett utlåtande om regeringens proposition 19.8.2016 om en ny bibliotekslag.

Föreningen skickade ett brev om tillgången på e-böcker till Finlands EU-parlamentariker den 21.3.2016. Brevet skrevs tillsammans med Tuula Haavisto, biblioteksdirektör för Helsingfors stadsbibliotek Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken, Kai Ekholm, överbibliotekarie, National bibliotek, Jukka Relander, ordförande för Finlands biblioteks förening

Föreningen var med och skrev en insändare till Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat om universitetsbibliotekens betydelse. Insändaren undertecknades även av Rauha Maarno, verksamhetsledare, Finlands biblioteks förening, Jukka-Pekka Pietiäinen, verksamhetsledare, Finlands facklitterära författare, Jarmo Saarti, ordförande, Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund.

Medlemstidningen Bibban

Föreningens språkrör, medlemstidningen Bibban, utkom med tre (3) nummer under året. Teman för tidningen har varit Integration, Yrkesroller och Rummet. Tidningen gavs ut i fyrfärgstryck och upplagan var cirka 450 exemplar. Som chefredaktör fungerade Malin Hollmén och som redaktörer Lisa Strömsholm och Mikaela Byskata-Ahlskog. Som ansvarig utgivare fungerade föreningens ordförande. På styrelsens första möte valdes Heidi Jylhä, Solid Media att göra ny layout och design för tidningen. Förutom att Bibban sänds till föreningens medlemmar finns den även tillgänglig för allmänheten på föreningens webbplats och sänds till ett antal övriga prenumeranter och samarbetspartners.

Informationsverksamhet

Ett medlemsbrev skickades ut under året. Därtill användes föreningens e-postlistor för att informera om föreningens verksamhet. Allmän information om föreningens verksamhet marknadsfördes även i Fackkalender på biblioteken.fi.

Föreningens webbplats användes för vidare informationsspridning. Webbplatsen är integrerad i biblioteken.fi-sidorna och uppdatering av sidorna sköts av den svenska planeraren vid biblioteken.fi. Föreningens intranät är även knutet till biblioteken.fi. Föreningens Facebook-sida har också använts för informationsspridning och marknadsföring av föreningen. Föreningens kassör Maria Kronqvist-Berg gjorde under året en strategi för föreningens sociala medier vilken antogs av styrelsen. Samtidigt grundades ett konto på Instagram och på Twitter för föreningen.

Föreningen beställde en ny logo och grafisk profil av Heidi Jylhä, Solid Media, som också har stått för Bibbans nya grafiska profil.

Föreningen har under året beställt en roll-up-banderoll och putsdukar för mobilen, båda med föreningens nya logo. Putsdukarna delades ut till deltagare på biblioteksdagarna.

Utmärkelser

I samband med biblioteksdagarna tillkännagavs föreningens pris för Årets biblioteksgärning. Priset gick till Päivi Jokitalo med motiveringen "för hennes förmåga att på ett inspirerande och modigt sätt lyfta fram och diskutera aktuella biblioteksfrågor på båda språken i Finland och upprätthålla ett kontaktnät som sträcker sig över hela Norden".

Medlemmar

Enligt medlemsförteckningen hade föreningen vid årets slut sammanlagt 306 medlemmar varav 281 personmedlemmar och 25 institutionsmedlemmar. Under året tillkom 10 medlemmar. Föreningen köpte in ett nytt medlemsregister under början av året och i samband med överföringen kontrollerades obetalda medlemsavgifter noggrant vilket resulterade i att många medlemmar ströks från registret. Skillnaden mellan antalet medlemmar år 2015 jämfört med år 2016 beror på denna överföring till nytt register. Det nya medlemsregistret levereras av företaget Webbhuset. Föreningen har också under året flyttat domännamnet fsbf.fi till samma leverantör.

Föreningens medlemsmöten

Vårsmötet hölls den 13.5 i Nordens hus i Tammerfors i samband med ett vårseminarium under temat Välmående på arbetsplatsen. Som föreläsare under seminariet fungerade terapeut Leif Westerlund och författare Sara Jungsten. Som mötesordförande för vårmötet fungerade Susanne Ahlroth och som mötessekreterare Mikaela Byskata-Ahlskog. Vid mötet behandlades stadgeenliga ärenden. Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2015 godkändes och de redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.

Föreningens höstmöte hölls den 23.9 i samband med biblioteksdagarna. Till mötesordförande valdes Malin Wikström-Orre och till mötessekreterare Mikaela Byskata-Ahlskog. Vid mötet närvarade 26 personer. Stadgeenliga ärenden behandlades. Verksamhetsplan, budget och medlemsavgift samt arvoden och reseersättningar för 2017 fastställdes. Vid mötet valdes även ordförande och styrelse för år 2017. Till ordförande för föreningen valdes Karolina Zilliacus (Pargas stadsbibliotek). Till nya styrelsemedlemmar valdes Ylva Larsdotter (suppleant), Åsa Broo (suppleant) och Lotta Karlström (suppleant). De avgående styrelsemedlemmarna Lisbet Muurinen, Lena Sågfors och Mikaela Byskata-Ahlskog avtackades.

Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av en vid höstmötet vald ordförande plus sex (6) ordinarie medlemmar, varav tre (3) representerar södra Finland och tre (3) Österbotten.

Styrelsen hade år 2016 följande sammansättning:

Ordförande

Karolina Zilliacus, bibliotekschef
Pargas stadsbibliotek

Sektionen för södra Finland

ordinarie medlemmar

Helena Andersson
servicechef
Esbo stadsbibliotek

Lisbet Muurinen
informatiker
Vanda stadsbibliotek

Lisa Strömsholm
barnbibliotekarie
Raseborgs stadsbibliotek

suppleanter

Martin Ginström
bibliotekarie
Svenska litteratursällskapet i Finland

Eva Höglund
bibliotekarie
Åbo Akademis bibliotek

Malin Hollmén
servicechef
Sibbo kommunbibliotek

Sektionen för Österbotten

ordinarie medlemmar

Mikaela Byskata-Ahlskog
biblioteksfunktionär
Kronoby kommunbibliotek

Maria Kronqvist-Berg
bibliotekschef
Malax kommunbibliotek

Helena Österblad
biblioteksfunktionär
Malax kommunbibliotek

suppleanter

Kristine Bårdén
biblioteksfunktionär
Närpes kommunbibliotek

Nina Åbrandt
biblioteksfunktionär
Kronoby kommunbibliotek

Lena Sågfors
pedagogisk informatiker
Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek

Styrelsens konstituerande möte hölls den 15.1. Under året sammanträdde styrelsen sex (6) gånger. I årets sista styrelsemöte 23.11 deltog även några från den tillträdande styrelsen. De nya styrelsemedlemmarna introducerades i föreningsarbetet och det gångna årets verksamhet utvärderades samtidigt som kommande års verksamhet planerades.

Sektionerna

De tre ordinarie styrelsemedlemmarna och suppleanterna från södra Finland leder sektionen för södra Finland. De tre ordinarie medlemmarna och suppleanterna från Österbotten leder sektionen för Österbotten.

Sektionen för södra Finland

På det konstituerande mötet den 15.1 valdes Lisbet Muurinen till ordförande för sektionen och till sekreterare Martin Ginström. Övriga medlemmar i sektionen var Eva Höglund, Lisa Strömsholm, Malin Hollmén och Helena Andersson. I samband med bokmässan i Helsingfors 24.10 ordnade sektionen en sammankomst för föreningens medlemmar i Svenska litteratursällskapets monter.

Sektionen för Österbotten

Sektionen konstituerade sig den 12.1.2016. Mikaela Byskata-Ahlskog valdes till ordförande och Maria Kronqvist-Berg till sekreterare. Övriga medlemmar i sektionen var Kristine Bårdén, Helena Österblad, Nina Åbrandt och Lena Sågfors. Sektionen stod för arrangemanget kring vårseminariet och vårmötet i Tammerfors den 13.5.

Utskotten

Styrelsen diskuterade på årets första möte om utskottens verksamhet och behovet av dem. Internationella utskottet har inte haft någon verksamhet på länge och avskaffades därför. IT-utskottets betydelse har också ändrat och behovet ser annorlunda ut än när det grundades på 1990-talet. IT-utskottet i den form det har idag avskaffades och styrelsen kommer fortsätta att fundera på ersättande former för det.

PR-utskottets uppgifter kommer att integreras i styrelsens normala arbete och utskottet avskaffades därför.

Katalogiseringsutskottet har under året skrivit en rapport över sitt arbete med översättningen av metadataordlistan.

Efter diskussion med överinspektör Susanne Ahlroth från Regionförvaltningsverket som har varit ordförande för utbildnings- och fortbildningsutskottet omvandlades utskottet till en arbetsgrupp som hon leder som en del av sitt arbete på RFV.

Nationellt samarbete

På det nationella planet samarbetade föreningen med Suomen kirjastoseura – Finlands biblioteksförning och De vetenskapliga bibliotekens samfund kring olika typer av intressebevakning.

Under året diskuterade föreningen med Kirjastoseura om ett gemensamt projekt med arbetsnamnet "Vad producerar biblioteket". Tanken var att låta göra en utredning över det ekonomiska värdet och de samhällsliga effekterna av de tjänster som de allmänna biblioteken i Finland producerar. Föreningen sökte understöd från Kulturfonden, men p.g.a. utebliven finansiering för Kirjastoseura så blev den ansökan återtagen och projektet i den form det var planerat lades ner men idén lever ännu kvar.

Minerva är ett samarbetsorgan för de finländska biblioteksförningarna och de fackorganisationer som representerar bibliotekspersonal. Lisbet Muurinen var föreningens representant i arbetsgruppen. Minerva ordnade en gemensam monter på Åbo bokmässan 30.9

Internationell verksamhet

Föreningens ordförande representerade föreningen vid Svensk biblioteksförningens Biblioteksdagar i Västerås den 11–12.5.

Föreningens ordförande och sekreterare representerade föreningen vid IFLA World Library and Information Congress i Columbus, Ohio 13–19.8. Årets tema för konferensen var Connections. Collaboration. Community.

Ekonomi och erhållna understöd

Tack vare att så väl medlemsavgiftsintäkterna som de erhållna understöden hölls på samma nivå som tidigare kunde en fortsatt aktiv verksamhet bedrivas. Föreningens kapital uppgick vid årets slut till 28 976,35 euro. Årets resultat är ett överskott på 6 278,09. Detta beror på att resekostnaderna i samband med styrelsemöten minskade betydligt tack vare sänkta tågbiljettpriser och att Biblioteksdagarna gick mindre på minus än tidigare år.

För den allmänna verksamheten erhöll föreningen statsbidrag från undervisnings- och kulturministeriet (15.000 €) och ett bidrag från Svenska kulturfonden (14 000 €).

Konstsamfundet gav ett bidrag för utgivningen av Bibban (2 000 €).

För årskonferensen erhöles bidrag från William Thuringss stiftelse (1.000 euro) och Emilie och Rudolf Gesellius fond för filantropiska och kulturella ändamål (1.000 euro).

Arkiv

Föreningens arkiv är donerat till Åbo Akademis bibliotek och omfattar cirka 10 hyllmeter.

Förteckningar

FSBF var under året ordinarie medlem i följande organisationer:

- European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA)
- Finlands biblioteksmuseiförening
- International Federation of Library Associations (IFLA)
- Svenska studieförbundet

Representanter i övriga samarbetsorgan:

- Minerva – arbetsgruppen för de biblioteksfackliga organisationerna: Lisbet Muurinen
- Styrgruppen för Kirjastot.fi/Biblioteken.fi: Eija Sjöblom (Kimitoöns kommunbibliotek) t.o.m. september. Fr.o.m. oktober: Malin Hollmén (Sibbo kommunbibliotek)
- Referensgruppen för andra stadiets utbildning/läroavtalsutbildningen på svenska i Finland vid Borgå Point College: Helena Andersson
- Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp för förnyande av bibliotekslagen: Christian Nelson